



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Paul VAN WYNENDAELE
echtgenoot van Leona DE TAEYE.

Geboren te Aspelare op 16 juni 1919
en godvruchtig in zijn vertrouwde omgeving
overleden op 25 juni 1994, gesterkt door het
H. Sacrament der zieken "in extremis".

Lid van het Nationaal verbond van weggevoerden en
werkweigerars, Broederschap van O.L. Vrouw
van VII smarten.



Pas 16 jaar geworden verliet hij voor vele weken het
huis voor de biencampagne en leerde al vlug de
harde kanten van het leven ervaren in de periode
tussen de twee wereldoorlogen.

Het volle leven was begonnen. Hij huwde Leona.
Dit huwelijksgeluk en deze trouw hebben ze met de
familie gevierd en daaraan goede herinneringen
bewaard. 50 jaar samen!

Maar toen kwam de ziekte als spelbreker.

Hij kon terugblikken op de inzet voor zijn gezin en zijn
werk bij de N.M.B.S.

In zijn vrije tijd koesterde hij zijn tuin.

Na een moedig gedragen ziekte nam hij afscheid in
familiekring. Voor zijn echtgenote, hem altijd liefdevol
nabij, ontstaat nu een grote leemte. De steun van de
kinderen en kleinkinderen zal verder welkom zijn.

Maar het goede en het schone in het leven voortge-
bracht gaat niet verloren.

God zal die inzet belonen. Wie zijn leven verliest zal
het vinden.

Toendertijd is Paul uitgewuifd om vele weken op
campagne te vertrekken. Nu is hij voorgoed vertrok-
ken.

Maar we weten, we 'geloven' dat hij goed is aangeko-
men. We zijn er zeker van dat God hem de eeuwige
beloning zal schenken. Daarvoor willen wij dikwijls
bidden.

De families VAN WYNENDAELE-DE TAYE-DE
SPIEGELEER-DE SCHUITENEER danken u voor
de blijken van medeleven en gebed.

Namis: zondag 24 juli 1994 om 10.15u.

Begr. VAN DEN DRIESSCHE, Geraardsbergen - 054/41.28.50
Drukk. H. MAGINET, Zottegem - 09/360.74.96