

"Ik weet dat mijn Verlosser leeft!..

†

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Aimé VAN WIJNSBERGE

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine Maria Van Eesbeeck

geboren te Oosterzele op 14 mei 1928 en
godvruchtig overleden in de O.L. Vrouw-
kliniek te Aalst op 14 maart 1979,
gesterkt door de Genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Rustig en gelouterd is deze ingoede man van de zijnen en van ons heengegaan. Doorheen ziekte en lijden van de laatste maanden bleef hij zijn hoop en vertrouwen stellen op God. Dit afscheid doet pijn om het grote gemis bij de zijnen, waar hij nog zo nodig was in zijn gezin en voor zijn werk. En toch bevond de hemelse Vader hem rijp voor zijn hemelse oogst. Want Gods wegen zijn niet de wegen van de mensen. Hij is de heer over leven en dood en weet in zijn oneindige goedheid wat best is voor ons. We zullen blijvend een dankbare herinnering bewaren aan alles wat goed en en schoon was in dit mensenleven, aan alles wat hij als echtge-

noot, vader, familielid of vriend heeft betekend.

Dierbare Echtgenote, Kinderen, Schoonmoeder en mijn vele vrienden, dank U voor uw trouwe genegenheid en zorgende liefde, voor uw milde vriendschap en sympathie.

Blijf mij allen trouw in uw gebed en uw herinnering. Na een al te vroege scheiding zullen we elkaar terug vinden in de Eeuwige Vreugde van de hemelse Vader.

Mevrouw Aimé Van Wijnsberge -
Van Eesbeeck Madeleine,

De families Van Wijnsberge,
Van Eesbeeck,
Van Bever,
Van Roelenbosch,

danken U innig voor uw gebed
en deelneming in hun rouw.

Drukk. De As - Oosterzele - Tel (091) 62 70 01