

Dat de Engelen u binnenleiden in het hemels Paradijs.  
Begrafenisliturgie.

† **WEES VROOM IN UW GEBEDEN INDACHTIG** †

de ziel van Mevrouw

**Maria - Theresia VANWYNSBERGHE**

echtgenote van Mijnheer

**Georges Vandewalle**

geboren te St. Denijs, op 15 Augustus 1926 en god-  
vruchtig overleden te Zegelsem, op 11 September 1958,  
voorzien van al de genademiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk.

*Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart, van  
de Boertinnengilde, van de Pauselijke Missiewerken.*

Welk woord kunnen wij beter stamelen bij het aan-  
schouwen van deze verwoesting dan het woord van de  
Heilige man Job (1, 21): « Het gebeurde omdat het de  
Heer beliefd. Zijn Heilige naam zij gezegend. »

Op het ogenblik dat de duurbare overledene zich ge-  
reed maakte om de eerste verjaardag van haar huwelijk  
te vieren en dat ze voor God haar blijde dankbaarheid  
wilde uitspreken om de edele liefde van haar trouwe  
echtgenoot, om de vrengde die zij had gekend nieuwe  
liefde en nieuw leven te mogen dragen, nieuw leven te  
mogen geven en te mogen bezitten, om de verblijdende  
aanwezigheid van een federe en meevoelende moeder,  
om de hartelijkheid en het kristelijk meeleven van een  
talrijke familie, om de genegenheid zelfs van nieuwe  
buren en vrienden... op dat ogenblik, in de vroegen  
morgen, kwam God haar te ontmoet om haar offer van  
dankbaarheid welgevallig te aanvaarden en met  
welbehagen op haar neer te zien. Want zij scheen a's  
een bloem, te schoon om op aarde te verbliven. Hij  
heeft ze willen plukken om zijn Paradijs te versieren.

God alleen weet wat haar beproefde echtgenoot, wat  
haar hulpeloos kindje, wat haar lieve moeder en wat  
haar geliefde familie in haar verliezen. Het zoet aan-  
denken van de betreurde overledene zal, voor hen die  
zo diep getroffen werden, een blijvende en sterkende  
troost zijn in de harde taak die voor hen overblijft en  
van daarboven zal zij, met een nog grotere liefde als  
hier beneden, over hen waken en voor hen bidden.

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome. 300 d. afl.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Heer Georges VANDEWALLE, haar echtgenoot;

Heer Jozef VANDEWALLE, haar kind;

Mevrouw weduwe Emiel VANWYNSBERGHE-PRAT;

Heer en Mevrouw Henrt VANDEWALLE-DELEBEKE;

De familiën VANWYNSBERGHE, PRAT, VANDEWALLE en DELBEKE,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van  
deelheming en danken U van harte.