

Zo spreekt God: Zoals gij door uw moeder
getroost wordt, zo zal ik u troosten. (Is. 66, 13)

†

In de vrede van de Heer werd opgenomen

MEVROUW

LEONIE VAN YPERZEELE

weduwe van de Heer

VICTOR DE BACKER

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 5 mei 1879
en bij nachtrust in de Heer ontslapen op 23
oktober 1969, voorwaardelijk gezalfd met het
H. Oliesel.

Zij was lid van de Vrouwenbond «Kerk en Wereld».

Heer, wij danken U voor het schoonmenselijk
leven van moeder, voor haar werkzaamheid en
haar bezorgdheid, voor al haar attenties en het
schoonmoederlijke dat zij — door U — heeft
verwezenlijkt en waardoor zij uw goddelijke Zoon
in uren van blijdschap zowel als in de beproeving
zo nabij was gekomen. Bovenal danken wij U,
Heer, om haar geloof en haar betrouwen op uw
voorzienigheid en op de milde moederlijke hulp
van Maria.

Zij verlangde boven alles en zij bad gedurig
om rustig te mogen sterven. Zo goed werd haar
gebed en haar verlangen verhoord: vanuit haar
rustige slaap mocht zij nu, zonder smart noch
pijn, ontwakken bij de Heer. Haar laatste woorden
waren haar vertrouwd antwoord op de goede
nachtwens en de wens «tot morgen, moeder»
van haar kinderen: «ja, als 't God belieft!»
Het heeft nu de Heer behaagd haar uit haar
slaap op te nemen in Zijn eeuwige vreugde en
in Zijn eeuwig Leven. Want zo spreekt toch de

Heer: «Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is
hij gestorven; en al wie leeft in geloof aan Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven».

Heer, wij geloven en vertrouwen dat Gij ons
een onuitsprekelijk weerzien voorbereidt, een
plaats in Uw huis waar Gij ons allen opnieuw en
voorgoed zult verenigen, een hoop die ons in
deze droeve dagen en in de komende doden-
maand, ondanks alles, met moed en kracht zal
vervullen, vol dankbaarheid jegens U en jegens
haar die van Uw liefde een stralend teken is
geweest.

Moeder, rust in vrede!

De Heer en Mevrouw Omer JOOS-DE BACKER,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Albert DE BACKER-
LEMAGIE,

De Heer en Mevrouw Valère DE BACKER-
BAUWENS, kinderen en kleinkinderen,

De h. Jan-Baptist MEERSCHAUT-DE BACKER(†)
en kinderen,

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;

De families DE BACKER en VAN YPERZEELE;

DANKEN U voor de blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.