

GELOOFD ZIJ JEZUS KRISTUS



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

MARIE-EMMA VAN YPERZEELE

weduwe van

Mijnheer OMER MARIJNS

geboren te Elst de 22 Mei 1887

en godvruchtig overleden te St-Maria-Horebeke
de 17 Augustus 1955

voorzien der H. H. Sacramenten der Stervenden.

Lid der Confrerie van de H. Barbara

De dierbare overledene was een verdienstelijke vrouw. Veel tijdelijk geluk heeft ze niet gekend, het leven was soms hard voor haar en voor haar man en lastig het werk om het brood te verdienen voor hun groot gezin, de laatste jaren kwam de ziekte haar beproeven, maar des te groter zijn haar verdiensten bij O. L. Heer. Geduldig en moedig heeft ze de beproevingen doorstaan : eerst de bekommernis om haar zieke echtgenoot, daarna haar eigen ziekte en de blijvende zorg om haar kinderen. Met volle onderwerping aan Gods H. Wil aanvaardde ze het lijden en de laatste H. H. Sacramenten ; het kostte haar geen moeite want gans haar leven volgde ze Gods H. Wil in het voorvaderlijk geloof, plichts getrouw en godvruchtig.

Beste Kinderen en Kleinkinderen, we hadden nog enkele jaren kunnen samen zijn. God roept me tot hem en bij Vader. Vergeet Vader en Moeder niet, ook niet in uw gebed. Volgt ons voorbeeld van getrouwe plichtsvervulling na. Aan al'en, familieleden en vrienden tot weerziens bij O. L. Heer.

H. Maria, mijn patrones, b. v. o.

St-Maria-Horebeke druk. De Clippele

Mijnheer en Mevrouw Jan-Baptist MARIJNS-VERECCKEN en kind Viviane ;
Mijnheer en Mevrouw Valère MARIJNS-PETRENS en kinders. Eliane en
Etenne ;
Mijnheer en Mevrouw Remi MARIJNS-GEZELS en kind Noëlla ;
Mijnheer Albert MARIJNS ;
Mijnheer en Mevrouw Henri DE LUYCK-MARIJNS ;
Mijnheer en Mevrouw Lucien AERTS-MARIJNS en kinders Armand en
Laurent ;
Mijnheer en Mevrouw Jozef MARIJNS-MEERSCHAUT en kind Liban ;
Mijnheer en Mevrouw Rafaël LOMBAERT-MARIJNS en kind Marie-Rose ;
De Familien VAN YPERZEELE, MARIJNS, ROSKAM en DE MEUE ;
Bedanken van harte voor de blijken van kristelijke
en innige deelname hun betoond.