

In Gods vrede moge voor altijd rusten
de ziel van
Mevrouw

Maria-Theresia Verhalle

echtgenote van de Heer

Henri Kindts

geboren te Nederbrakel, op 20 juli 1907,
en er onverwacht overleden op 1 juni 1969,
gezalfd met de H. Olie.

Bij dit onverwachte heengaan van een echtgenote en moeder, staan wij versteld en geschrokken over de pijnlijke werkelijkheid van de dood. Allen zijn wij geboren om eenmaal door die moeilijke overgang te gaan naar het eeuwige Leven. Heel ons aardse leven moet daarop gericht zijn, want wij hebben hier geen vaste verblijfplaats, wij leven voor de toekomst, waarvoor wij geschapen zijn uit de Liefde van God. Ook voor deze vrouw was deze bestemming en daartoe werd zij getekend met het „Zegel van de Drieëenheid” in haar Doopsel. Op het feest van diezelfde H. Drieëenheid, werd zij geroepen om aan haar de voltooiing van Gods Liefde en Kristus' Verlossingswerk te laten waar maken. Moge zij in de Drie-Ene Liefde-God een genadig Rechter vinden, een Vader, die Zijn kind tot Zich neemt in Zijn Eeuwige Vreugde.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen, bidt voor mij dat ik op de plaats moge komen, waar niets dan geluk is en waar ik u mag opwachten om voor altijd weer samen te zijn, na een leven van trouwe kristelijke plichtsbetrachting.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De Families VERHALLE,
KINDTS,
DE VOS,
TIBERGIEN,
ROGGE.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470