



In die tijd

zei Jezus tot Martha :

„Ik ben de verrijzenis en het leven".

Wie in mij gelooft zal leven,

ook al is hij gestorven".

Jo. 11.26.

TROOSTVOL AANDENKEN AAN

MEVROUW

## MARIA - IRMA VERHELLE

weduwe van Heer **ADIEL MAES**

geboren te Wontergem op 11 maart 1898,

en zachtjes in de Heer ontslapen

te Aarsele op 14 maart 1971.

Wanneer wij zulke in-goede vrouw verliezen dan voelen allen die op een of andere manier met haar in aanraking kwamen, een pijnlijke gewaarwording, een zekere droefheid, een be-rooving... een verlies.

Zij die het huis van de Heer beminde, is nu geroepen tot de eeuwige woontenten en het huis van de Hemelse Vader. Zij zal nu de stem van de Heer vernemen : „Neem nu uw rust na uw levenstaak en oogst de vreugde, gij die soms in smarten zaaide".

Haar leven is eenvoudig geweest, geen grote daden heeft zij gesteld, maar haar grootheid lag dat zij de kunst verstond het alledaagse leven kleur en rijkdom te geven. Met haar dood

verliest de parochiale gemeenschap een bid-dende vrouw, iemand die onze jachtige tijd zo nodig heeft.

Wij danken de Heer voor alles wat zij aan goed in deze wereld gedaan heeft en wij geven haar lichaam terug aan de aarde in de hoop van de verrijzenis maar haar goedheid zullen wij dankbaar bewaren als een schat waarop de tand des tijds geen vat zal op hebben.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, mijn af-scheid is onvoorzien geweest doch niet on-voorbereid. Dank u allen voor uw dagelijkse bezoekjes die mij het leven zo vertrouwwol maakte. God zegene u allen.

---

Heer en Mevrouw Maurice Declercq-Maes,  
Heer en Mevrouw Georges Maes-Neirincq  
en kinderen,

Heer en Mevrouw Roger Maes-Thomas,  
Heer en Mevrouw André Maes-Debels  
en kinderen,

De families Verhelle, Maes,  
Demeyer en Arickx,

danken U om uw gebeden  
en blijken van deelneming.

---

*Willems - Aarsele*