

Heer; geef haar de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte haar:

†

WIL BIDDEND GEDENKEN

Mevrouw Adèle VERHELLEN

echtgenote van de heer Ephrem-Jozef VLIEGHE

geboren te Nukerke op 28 juli 1892 en vroom overleden te Oudenaarde in de H. Hartkliniek op 24 april 1974; gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Lid van de confrerie van de H: Amandus

Na een lang en welbesteed leven heeft de Heer zijn dienaar tot Zich geroepen; om haar het loon te geven dat Hij voorbehoudt aan diegenen die hun geloof beleven en bewaren; op Hem vertrouwen en Hem standvastig dienen.

Het leven dezer dierbare overledene was innerlijk rijk; zonder veel uiterlijk vertoon; met een vast geloof en gelouterd door ontelbare en zware beproevingen; Men vraagt zich soms af hoe een moeder zo kan lijden: twee van haar zoons omgekomen door een smartelijk ongeval; verder de kommer om hun kinderen.

Adèle bezat een gouden hart en haar uitnemende goedheid maakte haar bemind bij God en bij de mensen.

Dierbare echtgenoot en kinderen; ik dank U voor alles wat U voor mij gedaan hebt; vooral tijdens men laatste ziekte.

Moge de Heer het U vergelden! Blijft aan mij denken in uw dagelijks gebed en Eucharistieviering H: Amandus; patroonheilige van onze parochie wees haar voorspreker bij de Heer.

De Heer Ephrem VLIEGHE

Mevrouw Georges VLIEGHE † - SOHIER

Mevr: Oscar VLIEGHE † - VANDENDRIESSCHE

De Heer en Mevrouw

Christian VLIEGHE - LAURENT en kind Christel

Juffrouw Marianne VLIEGHE

Juffrouw Marie-Christine VLIEGHE

Jongeheer Marnix VLIEGHE

De families VERHELLEN; COUVREUR;
VLIEGHE; DEMETS

Gevoelig aan de blikken van deelneming
in hun rouw, bieden U hun innige dank.

Druk, Gasthuys - Oudenaarde