

Gedenk in een vroom gebed  
de ziel van



DE HEER

**Frans VERHEUEN**

echtgenoot van Mevrouw  
Clarisse FORET

*Lid van de Voortplanting van het Geloof,  
St.-Petrus' Liefdewerk, „Domus Dei” en van  
het genootschap van de H. Barbara.*

*Geboren te Nederzwalv,  
op 11 december 1928  
en overleden te Oudenaarde,  
op 17 januari 1966,*

*Gesterkt door het Sakrament van de zieken.*

Ons leven gaat rap voorbij. De korte tijd,  
die wij hier op aarde doorbrengen, is ons ge-  
gund om het eeuwig geluk te verwerven.  
Iedere dag kan een grote winst aanbrengen...  
als wij maar willen. Wie de belangrijke be-  
tekenis van het leven begrijpt, zal graag een  
inspanning doen, om aan God te geven wat  
Hem toekomt.

De betreurde overledene was rechtschapen,  
gulhartig en goed. In oprechte eenvoud heeft  
hij God gediend en was hij trouw aan zijn  
dagelijks gebed.

Duurbare echtgenote en kind, zo vroeg moet  
ik U verlaten! Blijft moedig in deze zware

beproeving. Er is Iemand die u nooit in de  
steek zal laten: O.-L.-Heer, die rekest op  
Uw geloof en vertrouwen.

Beste Vader, Broers, Zusters en Bloedver-  
wanten, ook bij u slaat mijn vroegtijdig heen-  
gaan een diepe wonde. Onze genegenheid  
blijft bestaan. Bidt allen veel voor mij. Moge  
de zegen van de Almachtige u leiden en  
steunen.

---

Mevrouw Frans VERHEUEN, geboren  
Clarisse FORET, *zijn echtgenote.*  
Jonge heer Roland VERHEUEN, *zijn zoon.*

Heer Remi VERHEUEN  
Heer en Mevrouw  
Henri FORET-JANSSENS,  
*zijn vader en schoonouders.*

De familiën  
VERHEUEN, DE STOOP, FORET en  
JANSSENS

*danken U van harte voor de blijken van  
genegenheid, betoond bij hun rouw.*

---

C. Morre, Nederzwalv