

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Elodie VERHEYEN

echtgenote van Mijnheer

Aloïs ROUCKHOUT.

Geboren te Velzeke-Ruddershove, de 19 maart 1890 en er
vroom in de Heer ontslapen, de 18 oktober 1963,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Zoals haar leven, zo was haar dood: stil, zacht, eenvoudig en bescheiden, als een ongemerkte overgang van het aardse leven naar het eeuwige leven, naar de blijvende vrede.

Voor de mensen leefde zij teruggetrokken en als onbekend, maar voor God was zij de vrouw van bidden en vertrouwend geloof, voor haar man de ware echtgenote en voor haar kinderen de voorbeeldige zorgende moeder.

De Heer moge haar aanvaarden en lonen en haar man en kinderen haar danken en loven want in edelmoedigheid en liefde heeft zij voor hen geleefd en gebeden.

Duurbare Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U voor uw begrippen en uw genegenheid, gij waart mijn zorg en mijn geluk, de Heer roept mij, de God van goedheid en liefde, die ik heb gediend en in Wie ik steeds heb geloofd. Bidt gij Hem nu voor mij, waar ik immer voor U heb gebeden en blijft de troost van uw vader; zo zegene U God en verenige Hij ons eens waar geen tranen en geen scheidingsding meer is maar eeuwig verblijden.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.

Om uw gebeden en blijken van deelneming betoond
in deze pijnlijke rouw danken U oprecht

Mijnheer Aloïs ROUCKHOUT;

Mijnheer en Mevrouw Charles GEVAERT-ROUCKHOUT,

kinderen en kleinkinderen;

Mijnheer en Mevrouw Roger DROESHOUT-ROUCKHOUT
en kinderen;

De familieën VERHEYEN, ROUCKHOUT, TUYPENS,
VAN ELSUIË, HUBEAU.

Urig. René Gbrioux. koster, Hundelgem