

*Vreedzaam en eenvoudig leven,
elk ende het zijn geven
geest rust en rijke zegen.*



Vroom aandenken aan
DE HEER
Roger VERHEYEN

Echtgenoot van Mevrouw Gaby Capiiau.
Geboren te Munkzwalm op 18 november 1936,
en overleden op 20 augustus 1994
in het Universitair Ziekenhuis te Gent.
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Voor uw medeleven en gebed danken U de families.

De families VERHEYEN-ROOS
en CAPIAU-JOOS.

Namis op zondag 11 september 1994 om 9.30 uur,
in de Parochiekerk St. Ursmarus van Zegelsem.

Een goede vader is een genade van O.L. HEER. Genade die wij niet genoeg kunnen waarderen. Onze dierbare Roger was zulk een goede vader die bekommerd en bezorgd was met het welzijn van zijn vrouw Gaby, maar vooral met Luc en Rita en zijn lieve kleinkinderen Ellen en Tim. Een echte werker, vader was de noeste werker die zijn gezin veel geluk schonk.

Gans zijn leven heeft hij dag en nacht het harde opgenomen om het dagelijks brood te verdienen en het geluk van zijn goede echtgenote en vele andere. Hij was eenvoudig in omgang en dienstvaardig, o.a. in het duivenlokaal "Recht voor allen", waar ze hem ook zullen missen. Nu schenen de rustige dagen voor de deur te staan. Helaas, het mocht niet zijn. Het broze aardse leven nam te vroeg een einde. Gelukkig de mens die zich niet vastklampt aan de vergankelijkheid van deze wereld maar getrouw Gods geboden naleeft. Hoe diepbedroefd wij ook zijn bij zijn spoedig heengaan, toch is ons hart dankbaar voor al hetgeen hij voor ons deed en was. Zo leeft hij in onze gedachtenis en gebed verder.

Beste Gaby, het afscheid is pijnlijk maar niet voor altijd. Ik dank U voor uw liefde en zorg voor mij.

Dierbare Luc, Rita, Ellen en Tim, je weet hoe innig ik je beminde. Blijf opzien naar de Heer, wees moeders opbeuring. Goede familie, bureu en vrienden en vriendenduivenmelkers, ook U zeg ik dank om de gedeelde vreugde, om de vriendschap.

Gedenk me in een gebed.

Heer geef hem de eeuwige rust.

O.L.Vrouw van Smarten, spreek voor hem en ons ten beste.