

Haar oude hart was moegeleefd
van moederlijke zorgen.
Voor eeuwig mag ze rusten gaan
geheel in God geboren.



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

**Alice, Octavie
VERHEYLESSONNE**

weduwe van de Heer
RICHARD BOURDEAUD'HUI

geboren te Zegelsem op 5 mei 1892 en rustig
naar haar Schepper teruggekeerd op 6 februari
1980, tijdig gesterkt door het Sakrament der
Zieken.

De dierbare afgestorvene doet ons terugdenken
aan de sterke vrouw uit de H. Schrift. Van de
vroeg morgen tot de late avond was ze bekom-
merd voor haar gezin. Zij heeft samen met haar
man hard en lang gewerkt om haar kinderen een
goede opvoeding en een veilige toekomst te be-
zorgen. Was ze bedreven in haar zaken, ze was
er niet minder vriendelijk om. Minzaam voor
iedereen heeft ze zich een brede vriendenkring
weten op te bouwen. Ze was gekend en bemind
in de verre omtrek.

Haar lange leven lang is ze steeds een voor-
beeldige kristen geweest. Meer dan een door-
snee kerkganger was ze echt verbonden met
kerk en sakramenten. Haar oprecht geloof en
waarachtige godsvrucht waren haar een ware
steun in dit leven.

De ziekte en de dood van haar echtgenoot
Richard heeft ze kranig trachten te verwerken.
Maar er was iets gebroken in haar hart. Moedig
en moederlijk heeft ze de laatste jaren toege-
leefd naar ook haar dood. Rijp voor de eeuwig-
heid heeft ze ons zachtjes verlaten, sereen en
zonder pijn. De hemelse Vader zal haar barmhar-
tigheid betonen in eeuwigheid.

Beste kinderen en kleinkinderen, bij het af-
scheid uit dit leven dank ik God voor de vele
jaren die Hij me heeft geschonken. Ook U wil
ik danken voor uw jarenlange genegenheid en
liefdevolle zorgen. Blijft meer dan ooit verbon-
den in een hechte familieband en weest een
steun voor elkaar. Ik blijf over U waken vanuit
de hemelse Rust, waar ik samen met vader
voor U bid.

Familie, vrienden en Eerwaarde Zusters, dank-
baar omwille van uw vriendschap en medeleven
zeg ik U een tot weerziens in het eeuwig Leven.

De Namis zal opgedragen worden te Zegelsem
op zondag 24 februari 1980 om 9.30 uur.

De families VERHEYLESSONNE, BOURDEAUD'HUI
COTTON en GHIJS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en danken U.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel