

God; Vader van alle levenden
Schepper van de wereld,
alles gaat van U uit,
alles keert naar U terug.

†

Ons aller gebed geleide op haar tocht naar het
eeuwig Vaderhuis

MEVROUW

ANNA - ELODIE VERHEYLESONNE

weduwe van de Heer Hubert - Servaes DERNAU

*geboren te Nederename op 30 augustus 1910, en
godvruchtig in de Heer ontslapen in 't O L Vrouw
Ziekenhuis te Oudenaarde op 1 oktober 1976,
gesterkt door de HH Sacramenten der zieken*

Heer onze God, geef ons voldoende geloof en
vertrouwen om te kunnen bidden: « Vader, niet
mijn wil, maar Uw wil geschiede ». Op onze
dringende vraag naar het waarom en de zin van
al het menselijk lijden, verwijst Gij ons naar het
kruis. Wil het kruis, dat zo zwaar op haar heeft
gedrukt; door een vreselijke ziekte, als een heiligend
offer aanvaarden en leid haar binnen in de eeuwige
vreugde van Uw Rijk.

Dierbare kinderen, aan uw hand werd mijn
zware lijden een stukje draaglijker. Ik dank U voor
alles wat U voor mij betekend hebt. Mijn beproe-
vingen waren ook de uwe. Uw medelijden en me-
deleven gaven mij telkens nieuwe kracht en moed.
Ik dank U voor die talrijke bezoeken aan mijn
ziekbed. Blijft in liefde zorg dragen voor mekaar.
En gij, mijn petekind Erwin; gij waart voor mij
een troost. Vergeet uw meter niet.

Beste familieleden en vrienden, dank voor uw
vriendschap; de schoonste gave die mensen elkaar
kunnen geven.

Mijn dank eveneens aan het vriendelijk en toe-
gewijd personeel van het ziekenhuis.

Barmhartige Jezus, neem uw dienares Anna op
in uw eeuwige Vreugde en Heerlijkheid.

De Heer en Mevrouw Jozef DERNAU-GEENENS
De Heer en Mevrouw Yvan BRADT-DERNAU
Jongheer Erwin DERNAU
Mevr. Alfred VERHEYLESONNE†-DE CLERCQ

De families VERHEYLESONNE; DE CLERCQ;
DERNAU; VAN DER BRUGGEN

**danken U van harte om Uw gebeden
en Uw blijken van tinnige deelneming**

Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde