

God had ze ons geschonken voor ons geluk;
nu, Heer, ontruk Gij haar aan onze liefde!
Wij onderwerpen ons zonder morren, doch ons
hart breekt van droefheid. H. Ephren



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

Marie Zoë VERHOEVEN

echtgenote van Mr Hilaire Van Audenhove,
geboren te St Maria-Lierde, den 21 Mei 1898
en overleden in de kliniek te Opbrakel den
31 Maart 1948, versterkt door de H. Sakramenten
der Stervenden.

De zoetste vertroosting die men in het graf
mededraagt is de overtuiging hier als een onbe-
rispelijke etchgenote en als tedere moeder te
hebben geleefd en aan haar kinderen duurzame
lessen en goede voorbeelden ten erfdele te laten.

H. Franciscus Sal.

Zij doorstond met geduld en kristene gelaten-
heid de wisselvalligheden van 't leven en de
ziekte welke haar kwelde; een zware slag trof
haar moederhart toen een zoon plotseling bij
een ongeluk uit 't leven werd weggerukt, doch
als voorbeeldige kristene wist zij bij God door
het gebed troost en sterkte te vinden.

Het geheim der dood leert ons wat wij zijn
in dit leven. Nav. Xti.

Dierbare Echtgenoot, te vroeg is onze schei-
ding, doch Gods wil geschiede: En gij, mijn
dierbare kinderen, weest gij nu de steun en troost
voor uw diepbeproefden vader, blijft volharden
in den dienst van God opdat wij allen eens voor
eeuwig mogen verenigd wezen in den hemel.

Bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige
rust. 7 j. 7 quad. afl.

De familiën **VAN AUDENHOVE-VERHOEVEN-HOEBEKE-VAN BRAKEL**
bedanken U voor de blijken van deelneming, hun betoond
bij het afsterven van

MEVROUW

Marie Zoë VERHOEVEN

Uit. Surdiacourt Libert, koster, St Maria-Lierde.