

« Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven hem zal God Zijn vriendschap en liefde geven ».



WIJ GELOVEN IN HET EEUWIG LEVEN  
van de Heer

## Richard-Jozef VERHOEVEN

weduwnaar van Mevrouw Maria VAN DAMME,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 29 september 1892  
en tot zijn Schepper teruggekeerd te Gent op  
25 november 1974.

Hij ontving de ziekenzalving en de Pauselijke  
Zegen.

Oudstrijder 1914-1918

« Heer, onze God, vele jaren geleden hebt Gij Richard tot het leven geroepen. Wij danken U om al wat Gij voor hem gedaan hebt. In de strijd, in de tegenslagen van zijn leven, in zijn grootheid en in zijn zwakheid hebt gij hem geen ogenblik verlaten ».

« Laat niets verloren gaan, God laat niets tevergeefs gedaan of geleden zijn. Laat al wat gezaaid is ten laatste vrucht geven. Laat ons niet leeg en vruchteloos leven en laat ons niet bezwijken. Houd ons staande in de hoop op het betere vaderland voor alle mensen ».

« Leer ons de hoogte en breedte en diepte beseffen, de volheid van vreugd, de overvloed van leven die Gij voor ons bereid levende God ».

Deze smeekbeden wellen op uit een mensenhart, wanneer een bedaagde man zijn leven heeft weergegeven aan de Schepper van het leven. Ze drukken de overtuiging uit dat ons aards bestaan in feite een advent is, gericht naar een Leven zonder einde, zonder smart, zonder beproevingen. Zulk een eeuwig leven kan alleen God zijn. « Heer, doe ons geloven in dit leven ».

Beminde zoon, dierbare familieleden en vrienden, de laatste jaren moest ik beroep doen op uw dienstbaarheid; gij hebt ze mij betoond, sommigen meer dan ik verwachten kon. Ik dank u voor uw hulp en welwillendheid. Weet dat gij door uw helpende hand, Gods zorg voor de mens, gestalte hebt gegeven in mijn leven, en gelooft dat mensen die voor elkander goed zijn, zich samen eens zullen mogen verheugen in een verheerlijkt leven bij de Heer.

De families VERHOEVEN, VAN DAMME,  
VAN BRAKEL, DE LANGE,  
danken U voor de bliken van deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel