

Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn,
VROOM AANDENKEN AAN
AAN MEVROUW

CLARA VERHOEYEN,

weduwe van de Heer

SYLVAIN DE DEYNE,

geboren te Oosterzele, op 30 mei 1891
en godvruchtig overleden in de St Vincentiuskliniek
te Gent, op 19 januari 1972,

Gesterkt door het ziekensakrament.

Lid van de Bond van kristen gepensioneerden.

Zolang een mens zich goed gevoelt, zelfs wanneer hij
oud is, waant hij de dood nog ver. Deze overledene
was er echter wel op voorbereid !

In de tegenslagen van het leven en bij het overlijden
van haar echtgenoot, vond zij de steun in haar geloof
en was God haar uitweg en troost.

Wij willen dan ook niet troosteloos treuren als mensen
zonder hoop, omdat de dood haar ons ontnomen heeft
maar wij troosten ons met de gedachte en de vaste
overtuiging dat de Heer haar reeds opgenomen heeft
in zijn Paradijs.

Alleen Hij, de Algoede Hemelse Vader, weet en kan
vergelden wat goed zij gedaan heeft in stilte, maar des
te verdienstelijker. In alle eenvoud, oprecht recht-
schappen en door iedereen geacht, zó wandelde zij
door het leven naar een welverdiende eeuwige rust.

Beste Familieleden en Vrienden, hebt dank voor uw
welgemeende gezelligheid en zorgen die ik van U
allen heb mogen ondervinden; ik heb mij nooit een-
zaam kunnen voelen, omdat gij mij liet meelevens in
alles en voor alles.

Ik zeg U allen van bij de Heer. Gij allen die mij
kende vergeet mij niet in uw gebeden.

Moeder Maria bewaar ons op de levensweg.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56.19

†

De Familie VERHOEYEN ;
De Familie DE DEYNE ;
De Familie GILLIS ;
De Familie VAN DE VELDE,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.