

H. Hart van Jezus, zaligheid van die in U hopen!



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria Verhoeyen

ECHTGENOOTE VAN
Mijnheer Arthur DE VOS

geboren te Cudenaarde, de 3 September 1877 en
aldaar godvruchtig overleden de 2 April 1948,
versterkt door de H.H. Sacrament der stervenden

Gelukkig de mens die den Heer vreest en zijn
welbehagen vindt in het volbrengen zijner ge-
boden, Ps III

Vertrouw op God uit geheel uw hart, erken Hem
op al uw wegen en Hij zelf zal uwe schreden
richten. Prov, 3

De duurzame overledene was die woorden in-
dachtig ; christen van huis uit, bleef ze getrouw
aan haar geloof.

Pijnlijk valt de scheiding en zwaar de beproe-
ving ; doch Gods schikkingen zijn immers vol
goedheid en liefde jegens ons ; daarom buigen
wij het hoofd en onderwerpen wij ons met chris-
telijk hart aan de raadsbesluiten zijner voorzienig-
heid.

Duurbare echtgenoot en kinderen, ik begrijp
uw smart; maar ik ken ook uwe liefde voor mij,
Blijve deze liefde immers voortleven door de
banden van het gebed. Van uit den Hemel zal ik
over U waken opdat de onderlinge liefde onder U
blijve heerschen als een kostbare erfenis.

Geliefde broeders, hebt dank voor uwe gene-
genheid en hulp, Geburen en kennissen, vergeet
mij niet in uwe gebeden,

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk. (300 d)

Druk. L. Moerman-Blockeel, Bevere-Oud. Tel.31960

Mijnheer Arthur DE VOS-VERHOEYEN ;

Mijnheer en Mevr. Alfons DE VOS-VAN DE WOESTYNE en zoon Roger ;

Mijnheer en Mevrouw Leon DE VOS-NEUFCCOURT en dochters Denise
en Bernise ;

Mijnheer en Mevrouw Georges DE VOS-NEUFCCOURT en kinders Marie-
Christine en Pierre ;

De familiën VERHOEYEN; DE VOS, VERSICHEL, SCHOORISSE en VER-
STICHEL.

**DANKEN U van harte voor uw innige
deelneming in de rouw en om uw gebeden.**