

En wat dan ?

*Op een dag zal ik weg zijn en wat dan ?
Verdwenen zonder een teken te geven of te nemen
en het puin dat ik achterlaat is niet langer lachwekkend.
Want wie zoals ik nooit heeft gebouwen
laat niets achter dan verwachting en vervuaring en wat dan ?*

Jotie THoof



Vroom en dankbaar gedenken wij

Mevrouw

Maria VERHOEYEN

weduwe van

de heer Emiel VANDERSTRAETEN

*geboren te Oudenaarde op 30 augustus 1907
en er godvruchtig overleden op 4 maart 1997,
gesterkt door de Heilige Sakramenten.*

Namis op zondag 23 maart 1997 om 11.00 uur
in de St.-Jozefskerk te Oudenaarde.

De families

VERHOEYEN-FORËT en VANDERSTRAETEN-VAN THORRE
danken U voor uw blijken van
christelijke deelneming en voor uw gebed.

Maria keek reeds verlangend uit naar haar negentigste verjaardag. Levenslustig als zij was, moest het voor haar een feestelijk gebeuren worden.

Na een ongelukkige val is zij echter onverwachts gestorven, omringd met de beste zorgen van wie haar genegen waren.

Jij was tevreden met wat het leven je gaf :
je werk van elke dag,
zoveel dingen die door je hart en handen gingen,
de bezoekjes en de genegenheid van je familie,
je levensmoed...

Je kon dankbaar genieten van het leven.
Daarom was je een mens om van te houden.
Nu mag je in Gods liefde verder leven.

