



GEGROET, O KRUIS,
MIJN EENIGE TROOST !

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Nathalie Verhoeyen,

Echtgenoot van Mijnheer,

REMI MOERMAN

geboren te Huise, den 13 Februari 1865 en haastig
gestorven te Eine, den 13 Maart 1945.

Heer, uw wil geschiede.



Zij stierf haastig, maar niet onbereid.

Haar leven, was een leven van liefde voor God en voor haar huisgezin.

Sterkte en troost zocht zij in 't gebed ; zij bad bijzonder gaarn haar paternoster. Maria was haar zoete toevlucht.

Zij vergat haar eigen : het verlies van hare jongste dochter was pijnlijk ; maar zij kon zeggen : zooals het God belieft. En als een tweede dochter vroeg haar te mogen verlaten en den Heer te gaan dienen in het klooster, dan gaf zij edelmoedig haar zegen.

Haar leven was een opgaan naar God ; zij is bij Hem.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen, duurzame bloedverwanten, troost u, eens zien wij elkander terug in den Hemel. Bidt voor mij ; gij vooral mijn lieve kloosterzuster.

Barmhartige Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 dagen afaat.

R. I. P.

Mijnheer Remi MOERMAN, kinderen en kleinkinderen,

De familiën WERHOEYEN, MOERMAN, ARNOE, en WITHOEK,

*Bedanken voor de blijken van genegenheid hun
bevezen bij den rouw die hun heeft getroffen.*

Effe, drukk. M. Van Maercke - Tel 269.