

O God wij danken U omdat Gij ons zulke goede moeder hebt geschonken. Nu Gij ze tot U hebt teruggeroepen aanbidden wij uw H. Wil.



**Laten we bidden voor de zielerust**

van Mevrouw

**Leontine Grandine Verhofstadt**

Echtgenote van Mijnheer

**Charles DE COOMAN**

geboren te Erwetegem, de 16 juni 1889 en er godvruchtig in de Heer ontslapen, de 3 februari 1958, versterkt door de H.H. Sacramenten.

Zo er een offerleven bestaat, dan zal het wel dit zijn van deze vrome moeder die haar kroost meer door haar voorbeeld dan door haar woorden de weg van eer en plicht heeft aangewezen.

Haar leven was een voortdurend zorgen en een aanhoudend zwoegen voor het welzijn van de haren, haar enig genoegen en uiteindelijke betrachting was het geluk van haar echtgenoot en kinderen. Met de onuitgesproken wens 'opdat allen het goed zouden mogen stellen' bracht ze dan ook bereidwillig het offer van haar welbesteed leven.

En hoe innig vroom moeder was? Niettegenstaande de grote last, die een groot huisgezin met zich medebrengt, vergat ze nooit haar christelijke plichten na te komen, overtuigd als ze was in haar geloof de nodige sterkte te vinden om dat alles blymoedig te dragen en tot een goed einde te brengen.

Wij mogen dan ook verwachten dat God, die geen goed onbeloond laat, voor haar mild zal zijn en haar een glorie zal geven waarbij alle aardse glans verbleekt.

Duurbare echtgenoot, samen hebben wij moedig alle offers gebracht. Ik dank u om uw steun en uw liefde. Troost u de scheiding zal niet langdurig zijn. In de Hemel vinden we elkander voor eeuwig terug.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen gij hebt mij tederlijk bemind en in de jaren van ziekelijkheid en krankheid mij liefderijk verzorgd. Ik dank u en zegen u. Blijft God vrezen en op Hem betrouwen.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Bid de 4 akten.



De Familiën VERHOFSTADT en DE COOMAN

DANKEN U van harte voor Uw bliken van deelneming en gebeden.

Uitg. Cyriel De Backer, Erwetegem