

†

In genegenheid gedenken we dankbaar
De Heer

Aloïs VERHULST

levensgezel van Maria Deblieck,

geboren te Hulste op 19 februari 1917
en overleden op 15 september 1989 in de
kliniek Zusters van Barmhartigheid
te Ronse.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

Verhulst, Deblieck en Degruytere,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel

Toen hen de doffe gloed
der zaligheid ontstelde
liet hij zich dwingen door een zoet
en dwaas geweld,
en om zich meer en gans
te laten overstelpen,
als ware hij in vervoering
zwaar omhelsd.

Die hem gekend hebben en hem
zo zagen rusten,
de handen leeg
van wat aan hem toe behoord,
luisterden naar het scherp vechten
van zijn lispelden kussen
tegen de strenge teerheid van de dood.

En weldra als hij gelijk
een steen in stilstaand water,
blind en omsloten lag
en zelf niet meer wist
dat hij pas nu zijn smart
omgrensd kon dragen
en door zijn versteven bloed omkringd.
O, zijn gelaat was niet meer
te bereiken
tot in de diepte van zijn
uitgestorven staat,
en zijn lichaam, als een
stilgevallen wijzer,
had zijn klein verleden
in die ijlte saamgegaard.

(Maurice Gilliams)