

†

Heer, ontvang in uw genade de ziel van de Heer

Alfons, Alberic VERLEYEN

echtgenoot van Mevrouw
Clara VERSTICHELEN,

*geboren te Everbeek op 30 juni 1905
en godvruchtig overleden in de Sint-
Franciscuskliniek te Brakel-Oprakel
op 8 december 1978,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.
Rustend postbode.*

Dit afscheid is geen vernietiging. Het is naar de Heer toegaan met in uw handen het leven dat voorbij is, met al het goede waarvan genoten is, al het schone waarvan gehouden is en al het harde dat verduurd werd.

Zo heeft onze dierbare Alfons, op het onverwacht, alles teruggegeven aan de Heer. Wij allen die hem gekend hebben weten dat hij niet met ledige handen voor de Heer is verschenen. Daarin liggen geborgen : zijn trouwe liefde voor zijn vrouw, zijn moedige arbeid

voor het dagelijks brood en zijn gulle dienstbaarheid, als postman, voor de mensen.

Bemide echtgenote, de dood heeft mij aan U ontrukkt. Dank voor uw schone liefde mij betoond, maar heb moed en vertrouwen op hem die U de nodige sterkte kan geven in deze beproeving.

Gij allen, familieleden, vrienden en kennissen, bidt voor mij en tot weersziens bij de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families Verleyen, Verstichelen,
De Stercke, Vandeparre,

*zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van deelneming in de rouw die hen
treft.*

Uitg. R. Vandergeynst, Everbeek