

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Alfred VERLEYEN

echtgenoot van Mevrouw

Romanie ANSSENS

geboren te Everbeek op 10 december 1903 en
godvruchtig overleden te Opbrakel op 12 mei
1968, voorzien van de H.H. Sakramenten.

Gelukkig de christen die weet dat het leven hier op aarde maar een voorbijgaan is, en daarom alle omstandigheden van 't leven uit Gods handen aanvaardt. Zo wordt ons verblijf op aarde een voorbereiding en een overgang tot het eeuwig leven, waar geen dood of smart de vrede en de vreugde der zaligen kan storen.

Gedenk, Heer, dat ik met oprecht gemoed voor U gewandeld heb.

Mijn dierbaren allemaal, ik verlaat deze aarde vol beproevingen om te gaan naar het rijk van Eeuwig geluk. Troost U allen en laten wij ons onderwerpen aan Gods H. Wil. Eens vinden wij elkaar terug. Ik dank U voor uw ware genegenheid en blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Gebed.

Wij bevelen U, Heer, de ziel van uw dienaar aan, opdat hij, voor de wereld gestorven, bij U leve : neem de zonden welke hij uit menselijke zwakheid, gedurende zijn leven heeft bedreven, door de genade van uw allerheiligste Goedheid, van hem weg. Wij vragen het U door Christus Jezus, onze Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families : VERLEYEN, DESTERCCKE, ANSSENS en MAREZ,

danken U voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. A. Opdecam - Everbeek