

*O vriend, gij zijt daarheen waar schaduw is noch logen:
De kroon omspant uw hoofd; ge zijt ons voorgegaan,
Wij volgen, volgen vast, en trachten onbedwongen
De baan te houden die g' ons wijst: de hemelbaan!*

†

Ter zaliger gedachtenis van Mijnheer

EMIEL VERLEYEN

echtgenoot van Mevr. Leonie Van Kwikenborn,

geboren te Kruishoutem den 6-3-1868 en godvruchtig
overleden te Bevere-Oud. den 2 Maart 1945,

gesterkt en getrouwd door de laatste H.H. Sacramenten.

Trouw lid van St Franciscus-Xaverius & H. Hartebond.

«Strijd den schoonen strijd van 't geloof.» *1 Tim. VI, 12.*

Hoe trouw heeft de dierbare afgestorvene dezen gulden raad van St Paulus op gansch zijn levensweg gevolgd! Hij kende vooreerst een schoone jeugd, waarin hij door taaien arbeid en stille godsvrucht zich goed had voorbereid op zijn verdere levenstaak. - Als echtgenoot en huisvader van 8 kinderen, waarvan 2 heel vroeg aan zijn liefde werden ontrukkt, was hij een voorbeeld voor iedereen: Hij zorgde en werkte vroeg en laat om zijn kinderen in eer & deugd te kunnen opvoeden. - Hij ging ze voor met wijzen raad en vooral met stichtende voorbeelden, die immer in den geest zijner geliefden zullen voortleven. - Doch de volle maat van zijne liefde gaf hij aan den Goddelijken Meester: Hem in alles ten volle trouw zijn was zijn voornaamste levensdoel.

Stichtend was zijn godsvrucht tot O.L. Vrouwke; zoo dikwijls stond hij naast Haar met kinderlijk betrouwen, en zijn Rozenkrans verliet hem nooit. - Vurig ook was zijn liefde tot Jezus in zijn Liefdesacrament: dagelijks, zoolang het kon, ging hij tot Hem om licht, troost en zegen over zijn geliefden huiskring. - Schoon was zijn leven... schooner nog zijne dood: met een laatste kinderlijke groet: «Mijn Jezus, alles uit liefde tot U!» schonk hij gewillig zijn engelreine ziel aan zijn Schepper terug.

Teerbeminde echtgenoot en geliefde kinderen en kleinkinderen, de troost en de vreugde van mijn leven, ik dank u om uw teedere genegenheid en beste zorgen. Troost u, van in den Hemel blijf ik u allen liefhebben en beschermen; laat mij ook immer voortleven in uw ge-

negen barten en dagelijksche gebeden. Gij vooral, geliefde kleinzoon, Priester des Heeren, wil mij dagelijks aan 't H. Altaar gedenken. - Lieve bloedverwanten en vrienden, hebt dank om uw genegenheid en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U! (300 d. afl.)

H. Franciscus-Xaverius, bid voor ons.

*Om uwe deelneming in den
rouw, danken U hartelijk:*

Mevrouw Emiel VERLEYEN, geb. Leonie VAN
KWIKENBORN;

Mijnheer en Mevr. Remi VAN DEN BERGE-
VERLEYEN en kinderen;

M^r en Mevr. Jules VERLEYEN-WALGRAEVE
en kinderen;

M^r en Mevr. Arthur JACQUES-VERLEYEN
en kinderen;

M^r en Mevr. Maurice VERLEYEN-LAMBERT
en kinderen;

M^r en Mevr. Nestor VAN DIEST-VERLEYEN
en kinderen;

M^r en Mevr. Maurice VAN GANSBERGHE-
VERLEYEN en kinderen;

De Familiën VERLEYEN, VAN KWIKENBORN
en VERSCHULDEN.