

Voor al wie in U gelooft, Heer, wordt het leven veranderd, niet ontnomen. (Prefatie)

†

DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Jerome, Edmondus VERLEYEN

echtgenoot van mevrouw

Anna, Maria, Bernadetta DE LOOF

geboren te Mullem, op 9 juli 1901 en gesterkt door het sakrament der zieken en door de Pauselijke Zegen godvruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde, op 10 november 1968.

Al die jaren had hij zijn man gestaan in het leven; iedereen met wie hij had gehandeld, mocht hij recht in de ogen kijken; hij was de vriend van ieder die hem kende; hij bleef de trouwe, zorgzame echtgenoot die zorgde voor een rustig huiselijk leven. Hij nam zijn leven ernstig op; hij was eerlijk evenzeer tegenover God als tegenover zijn medemensen. Hij mocht tevreden en gelukkig zijn. Helaas! Nu hij de verdere jaren rustig tegemoet mocht zien, is hij niet meer.

Dierbare echtgenote: we waren samen zoveel jaren in lief en leed om elkaar bekommerd, maar nooit ben ik om u zozeer bekommerd geweest als de laatste dagen van mijn leven. We moeten aanvaarden dat we

” mensen ” zijn; dat al onze goede wil, onze zorg en onze liefde niet in staat zijn ons te beschermen tegen de dood. Niet voor mij, maar voor u is mijn dood een zware slag. Zo groot als uw liefde voor mij was, is nu uw leed. Mijn afsterven is echter geen afscheid voor eeuwig; als ge dat voor ogen houdt, blijft uw leven ook nu nog zijn volle waarde behouden. Het volmaakte geluk, dat we hier niet konden bewerken, zal God ons schenken in de eeuwigheid. Ik dank u voor alles, maar vooral voor de opbeuring, voor de moed die ge mij tijdens mijn laatste dagen, tegen alle hoop in, toch hebt weten te schenken.

Dierbare broeders, zusters, schoonbroeders en schoonzusters, familieleden en vrienden: we vormen samen één grote familie; ook nu nog blijf ik een der uwen; blijft mij in uw gebeden indachtig. God behoede u. Ik dank u oprecht voor uw vriendschap en uw medeleven in mijn laatste dagen.

Heilig Hart van Jezus, hoop van wie in U sterven,
ontferm U over ons.

Mevrouw Jerome VERLEYEN, Anna DE LOOF;
zijn echtgenote.

De familiën VERLEYEN, DE LOOF,
SIMOENS en STROBBE,

danken U voor uw deelneming
in rouw en gebeden.

E. Van Hauwaert Asper