

Het is een zalige gedachte te bidden voor de overledenen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

JULES GUSTAAF VERLEYEN

echtgenoot van Mevrouw

Marguerite Mauroit

geboren te Brakel op 23 november 1902 en godvruchtig overleden in de St Mariakliniek te Halle op 23 september 1971, gesterkt door het Sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

De zielen der rechtvaardigen berusten in Gods hand, de eeuwige dood zal hen niet raken. In het oog van de zondaar schijnen zij dood en hun heengaan een groot ongeluk; maar zij leven in vrede. (Wijsheid) Het enige en blijvende geluk van de mens is God te dienen.

Wij bewenen u omdat gij in alle omstandigheden voor ons 'n voorbeeld van toewijding zijt geweest en uzelf wist te vergeten voor ons geluk.

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, ik dank u voor uw genegenheid en tedere zorgen in deze laatste jaren. Dank u om die liefde, dat deed me zo goed. De Heer, loner van alle goed, zal het u vergelden. Wees mij steeds indachtig in uw gebeden, mijn liefde blijft bij u allen.

Mijn vrienden en kennissen, ook u vraag ik een laatste gunst: bidt voor mijn zielerust.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

.....
Druk. Vw A. Modde

De families

VERLEYEN, MAUROIT,
DE STERCKE en HAGEMAN

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.