

In Uw genadigheid, Heer,
bevelen wij haar, die ons
zo dierbaar en genegen was.

†

Gedenk in uw vrome gebeden
Mevrouw

julia verleyen

weduwe van Fernand Vandenhoeke,
geboren te Nederbrakel
op 18 augustus 1900 en godvruchtig
thuis overleden op 17 juni 1989.
Voorzien van de HH. Sakramenten
der stervenden.

De familie
VERLEYEN - VANDENHOEKE,
dankt U voor de blijken van medeleven
en gebed.

Namis : vrijdag 21 juli 1989 om 19 uur.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel