

Een moeder ! Zij die van de Heer, een als de onze was, ontvangen, weten wat dit enkel woord beduidt en welk een schat daaronder schuilt.

†

Vroom aandenken aan het leven en de dood van mevrouw

Juliette Verleyen

echtgenote van de heer

Juliën Van De Pontseele

Ze begon haar levenstaak te Parike op 30 maart 1914 en ging naar de Heer, gelouterd door het lijden, te Deftinge op 19 december 1971, herhaaldelijk gesteerd door de HH. Sakramenten.

Hier eindigt het leven van een goede moeder : een stil, eenvoudig en trouw geven voor de anderen ; het leven van een vrouw die door haar diep geloof, zorgend leefde voor iedereen. Ze gaf het beste in verzorgd en onophoudend werk. Ze schonk het edelste wat een moederhart offeren kon voor haar gezin. Gedurende de twaalf jaren van haar ziekte vond ze nog een opbeurend woord voor de anderen en aanvaardde ze alles nog met een glimlach die af en toe eens gestoord werd door een traan van vele pijnen. Bij vreugde en bij kruis bleef de Heer haar sterkste voedsel en moed. Ze heeft alles moedig, sterk en volhardend aanvaard tot de beker van het lijden tot de bodem toe werd geleidigd.

Bemide echtgenoot, de Heer alleen kan getuigen wat u gegeven hebt in trouwe offervaardigheid, in verzorgde toewijding bij dag en nacht. Blijf moedig en vertrouwend op de toekomst. Onze kinderen en kleinkinderen wezen nu de passende steun en troost in deze eenzaamheid. Onze christelijke liefde breekt niet bij dit heengaan, over de dood heen blijven we één en vol hoop.

Beste kinderen en kleinkinderen, heel mijn leven is één doorlopend offer geweest voor uw aller welzijn. Blijft één en goed voor vader. Mocht ik weldra door mijn voorspraak in de hemel u vergoeden voor al de genegenheid en toewijding die ge me geschonken hebt.

Beste broers, schoonbroer, schoonzusters, en u vooral Anna, die me in de stilte veel helpen dragen hebt, u allen dank ik voor de genegenheid. Mocht uw vroom gebed nu het bewijs worden van een onvergankelijke familiegeest.

H. Ursmarus, mijn toevlucht in de drukke aardse dagen, wees nu mijn voorspreker tot de dagen van eeuwige glorie aanvangen.

De families

VERLEYEN, VAN DE PONTSEELE,

VAN HUFFEL, FRANÇEUS

BEDANKEN.

Uitg. Mevr. Miserez. Dries, Deftinge