

Het is hoopvol voor de mens die oprecht poogt de wil van God te volbrengen, te weten dat God hem bij de dood opwacht om hem het nieuwe, eeuwige leven te schenken.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## **Maria VERLEYEN**

**weduwe van de Heer Florent DE NOOZE,**

geboren te Parike op 4 november 1891  
en godvruchtig overleden te Everbeek (Brakel)  
op 29 oktober 1987.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

---

Buitengewone dingen heeft deze overledene vrouw tijdens haar leven niet gedaan, maar haar opdracht als echtgenote en moeder heeft ze met een offerende liefde volbracht.

Diepgodsdienstig als zij was, heeft zij in alle omstandigheden haar vertrouwen gesteld op Gods Voorzienigheid en op haar Patrones en Hemelmoeder.

Voor haar lang leven was ze de Heer dankbaar, maar toch was zij bereid haar leven aan haar Schepper terug te geven. Intussen heeft zij gebeden voor het welzijn van haar

kinderen en familie; en wanneer zij leed onder de miseries van de oude dag, was zij vol attentie voor wie voor haar iets deed.

Als een offerkaarsje, dat brandt en stilletkens uitgaat, zo is ook zij zachtjes uitgegaan.

Om haar eenvoudig maar schoon leven heeft Onze-Lieve-Vrouw haar reeds bij de hand genomen om haar te begeleiden bij de Vader, waar zij zich kan vervoegen bij de grote menigte van heiligen, die wij deze week bijzonder vereren.

Lieve kinderen, dank voor uw genegenheid voor mij, vooral in mijn laatste levenstijd. Vergeet mij nu niet in uw gebeden tot wij elkaar eens voor altijd wederzien.

De families

VERLEYEN, DE NOOZE,  
VERSTICHELEN, REGAERT,

danken U.

Namis : maandag 23 november 1987 om 19.30 u.

---

Rouwleiding A. Marroyen Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel