

De Heer zei tot hem : « Kom »

S. Matt.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

REMI VERLEYEN

echtgenoot van Mevrouw

Prudence Destercke

geboren te Parike, de 17 December 1869, en
godvruchtig overleden te Everbeek Ste Marie,
de 14 Januari 1955, versterkt door de HH.
Sacramenten en de Apostolische Zegen.

Jezus weende bij het graf van Lazarus. Met alle recht en reden moogt gij dus ook wenen bij de dood van uw echtgenoot en vader, die u liefhad en door u werd bemind! De goede oude vader is heengegaan. .

Bedroeft u echter niet zulk een vader te hebben verloren, maar verblijdt er u ook over zulk een vader gehad te hebben. Hij was immers een diep gelovig man en zijn vele levensjaren waren vol deugd!
(Naar E. P. Heerkens)

Toen Remi de laatste H. Sacramenten gevraagd had deed hij een echte inspanning om zijn Heer en God luide te bidden en vergiffenis te vragen. En op zijn stervensbed vergat hij zijn eigen lijden en ellende om de Priester te vragen hoe het ging met zijn kinderen en kleinkinderen!

Moge de duurzame Overledene uit de Hemel over hen allen waken en beschermen.

Bemide Echtgenote, heb dank voor uw liefde en uw zorgen. Lieve Kinderen en Kleinkinderen, gij waart mijn levensvreugde en zijt mijn erekroon. Blijft allen trouw en standvastig in den Heer en

de Zegen van God zal met u zijn, Vaartwel en vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, uw Rijk kome! (300 d.)
Jezus, Maria, Jozef, dat hij bij U in vrede ruste !

De familiën VERLEYEN, DESTER-
CKE, SURDIACOURT en BOUSSON

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.