



Gedenk in uw vroom gebed

DE HEER

Valentin VERLEYEN

zoon van wijlen Auguste en Amélie SADOINE

geboren te Ronse op 13 juli 1937 en er
schielijk overleden op 1 april 1989.

Hoe broos is ons leven, als wij staan voor een plotse dood. Mens wat heb je ervan gemaakt van het leven? Heeft je leven iets betekend? Wij aanschouwen dan als in een film alle momenten van lief en leed, in 't bijzonder de woorden en daden van liefde, genegenheid en vriendschap. Uiteindelijk dan, welke is de zin van dit alles? Op aarde is er de gebondenheid om van ons huis een thuis te maken, en voor de eeuwigheid leeft dank zij Jezus' woorden de hoop in ons om thuis te komen bij God, onze Vader, dat wij in Jezus opgenomen worden voor hemels geluk.

God schenke hem de eeuwige vrede en moge Gods barmhartigheid hem genadig zijn voor alle menselijke tekorten.

Aan mijn goede zuster en schoonbroer, in goede en kwade dagen rekenden wij op elkaar : Neen de dood breekt onze liefde niet, zij onderbreekt ze slechts in schijn, dank om alles wat U voor mij deed.

Beste familie en goede vrienden, onvoorzien neem ik van U afscheid. Dank om alle vriendschap en samenzijn. Het was een grote troost, omringd te zijn door vrienden. Mochten wij ooit elkaar weerzien in hemels geluk.

Heer en Mevrouw Germain Cornelis-Verleyen,
kinderen en kleinkinderen,

De families VERLEYEN en SADOINE,

*danken U voor de bliken
van deelneming en gebed.*