

Voor uwe getrouwe dienaren, o Heer, wordt het leven niet ontnomen, maar verwisseld. (Missaal)

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

SYLVAIN VERLEYEN

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

VALERIE WIJNANT

Geboren te Oosterzele de 21 maart 1888 en er godvruchtig overleden de 23 februari 1962. Gesterkt door de Heilige Sacramenten en de Pauselijke Zegen

Onze dierbare overledene was een goed mens en een deugdzame kristen.

Door zijn oprechte en gemoedelijke omgang won hij de vriendschap van iedereen. Allen die tot hem naderden vonden steun en opbeuring bij hem. Zijn woord was wijselijk gemeten, nooit hard van toon doch vredelievend en welwillend : het was de taal van zijn zachtmoedig en vreedzaam hart.

Een kristelijke opvoeding had hem gevormd tot een man met vast geloof en trouwe godsdienstzin die steeds Gods wet in eer hield. God heeft zijn trouwe dienaar op het einde van zijn leven bitter beproefd doch Gods genade kwam hem opbeuren en troosten.

Duurbare echtgenote, de slag die U treft is zwaar maar zoek steeds steun in uw geloof en zie op naar het kruis: onze scheiding is slechts van korte duur.

Bemide kinderen, de dood ontrukkt mij aan uw liefde en God roept mij tot een beter leven. Denkt aan de zorg die ik voor U gehad heb, gedenkt mijne lessen en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Duurbare familieleden en vrienden, bidt voor mij

Mijn Jezus, Barmhartigheid

Mevrouw Sylvain Verleyen

Mijnheer en Mevrouw Frans René Verleyen-Smekens

en kinderen Jeanine, Noël, Linda, en Ann.

Mijnheer en Mevrouw Louis Verleyen-De Roo

en kinderen Daniël, en Eric.

Mijnheer Jules Verleyen

De families Verleyen, Wynant, De Corte, Van der Cruissen

Diepgevoelig aan Uw blijken van kristelijke

deelneming in rouw en gebeden, bedanken.

Uitg. Jul. Hofman