

Moge zij deel hebben aan het leven van de Heiligen !



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Clara, Marie VERLIEFDE,

echtgenote van Mijnheer
GUSTAAF DE MEYER.

geboren te Oosterzele, de 15 december 1889
en er godvruchtig overleden de 26 december 1965,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van vele godvruchtige genootschappen.

Een goed mens is van ons heengegaan, lang zal de herinnering nog voort blijven bestaan bij allen die haar hebben gekend of van haar goedheid en mildheid hebben genoten.

“Goed zijn voor iedereen” in deze enkele woorden tekent zich gans haar leven. In haar eigen ogen en voor de wereld scheen zij van geen tel, zij was immers nederig en eenvoudig; maar in de ogen van God was zij een kostbare en uitverkoren ziel. De zang van de kerk bij begrafenissen. “Ten paradijze geleiden U de engelen, bij uw komst zullen de martelaren U in glorie ontvangen” is voor haar in deze genadevolle Kersttijd wellicht reeds werkelijkheid geworden. Een voorbeeld van een schoon kristelijk leven, werd ook haar sterven een voorbeeld van een kristelijke dood. Aan weinigen is het gegeven, als een laatste bewuste daad van het leven zich ten volle te onderwerpen aan Gods H. Wil en de sakramenten der zleken vol geloof en betrouwen te mogen ontvangen.

Bemide Echtgenoot, veel jaren mochten wij samen zijn in oprecht geluk. Daar danken wij O. L. Heer om. Draag deze beproeving kristelijk en bid voor mij.

Mijn Duurbare Pleegkinderen, ik zeg en dat God U wel beware. Hebt dank voor uw liefde en goede zorgen, die in de laatste maanden het liiden beter hebben helpen dragen. Blijft ook gij mij indachtig in uw gebeden.

H. Maria, Moeder van God, wees mijn heil.

(300 dagen afl.)

Drukkerij Lourdault. Oosterzele - Tel. 70.56.19



Mijnheer Gustaaf DE MEYER ;
Mijnheer en Mevrouw Jules DE MEYER-
LIPPENS en kinderen ;

De familie VERLIEFDE ;

De familie DE MEYER ;

De familie VAN WANZELE ;

De familie FRANÇOIS.

gevoelig voor Uw blik van deelneming in hun rouw, betuigen U hun innige dank.