



Dankbare herinnering aan het leven van

MEVROUW

Denise VERLIEFDE

echtgenote van de Heer Marcel PEDE

geboren te St.-Lievens-Houtem op
5 november 1939 en godvruchtig overleden
te Zottegem op 2 juni 1998, gesterkt door
de laatste H. Sacramenten.

Hoe moedig en voorbeeldig heeft ze haar maandenlange ziekte gedragen. Wie op bezoek kwam had niet de indruk op ziekenbezoek te zijn, zo opgeruimd en vriendelijk praatte ze over alles, behalve over haar ziekte, want klagen deed ze nooit.

Die haar kenden, beminden en achtten haar om haar opgewekte omgang, om haar spontane gedenstigheid en meevoelend karakter.

Haar gedachtenis zal eeuwig blijven onder ons. Ze was een formidabele moeder en echtgenote.

Dierbare echtgenoot en kinderen, God heeft geoordeeld dat mijn levenstaak op haar einde mocht gaan. Zijn Heilige Wil heb ik met

liefde aanvaard. Ik sterf maar vergeet U niet bij de Heer.

Vooral gij, dierbare echtgenoot die mij thuis dag en nacht zo goed en geduldig hebt verzorgd, en tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis urenlang hebt bijgestaan, hebt dank.

Ook gij, mijn lieve zoon en even lieve schoondochter, zijt steeds in woord en daad in deze moeilijke periode ter hulp geweest, hebt dank.

Marcel PEDE,

haar echtgenoot;

Yves en Ann PEDE-VANDENBERGE,

haar kinderen;

De families

VERLIEFDE-VAN GOETHEM en PEDE-DE NIJS

danken U voor uw gebed en meeleven.

Namis in de parochiekerk te Nukerke op
zaterdag 13 juni 1998 om 17.30 u.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.

