

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

+

Vroom aandenken aan  
DE HEER

## **Pieter, Germain VERLIEFDE**

**Weduwnaar van Mevrouw Gabriëlle ROELANDT**

Geboren te Oosterzele op 12 augustus 1894  
en godvruchtig overleden in de St-Elisabeth-  
kliniek te Zottegem op 26 juli 1983.

Oudstrijder 1914-1918

Vuurkruiser

Gepensioneerd N.M.B.S.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

---

De families Verliefde, Roelandt, De Bruycker  
en Veekman,

**danken U oprecht  
voor de blijken van genegenheid  
en Uw gebed**

---

Begr. - Fun. R. De Meyer - Leeman Melle

Een goede vader is van ons heengegaan.  
Een wijs en eenvoudig man, die nooit ver-  
legen was een dienst te bewijzen. Met zijn  
gezond verstand baande hij zich een weg  
door het leven. Moedig en vastberaden door-  
worstelde hij de zwaarste situaties. Hij bezat  
die zo zeldzame kunst om mensen op de ge-  
paste manier te benaderen. Hij had ook de  
nodige feeling om te zien wat er in de men-  
sen stak en om hen op de juiste waarde te  
schatten. Hij liet zich nooit misleiden door  
uiterlijke schijn en wist zich overal gelijk-  
moedig en dapper te handhaven doorheen  
alle slagen van het leven.

Vader, je opgewektheid, je goedheid, je  
gezond verstand, je eerlijkheid, je eenvoud,  
je warme vriendelijkheid zullen als evenvele  
bloemen van je hart de vaas van onze her-  
inneringen blijven sieren. Je standvastige  
geest, je levenskracht en -wil zullen ons  
steeds blijven inspireren.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkinderen, dank voor alle attenties, voor  
uw blijvende aanwezigheid, uw hulp en bij-  
stand.

Heer, geef hem de eeuwige rust, en dat  
het eeuwig licht over hem schijne.

---

**dj Drukkerij Jacobs Melle**