

**Gij zult mij dragen, God,  
Uw schoot mijn nieuwe wereld,  
onverwoestbaar teder.**



DANKBAAR EN PIETEITSVOL AANDENKEN  
AAN

**MEJUFFROUW**

**Anna, Maria Virginie  
VERLINDEN**

geboren te Michelbeke op 28 januari 1912,  
en godvruchtig overleden te Zwalm  
op 24 juli 1988,  
begeleid door het gebed van de  
Heilige Kerk.

Een stille, rustige kracht ging van haar uit. De zekerheid van iemand die zich gedragen weet door een rotsvast geloof.

Sterk begaan met gans haar familie bleef zij hen nabij in haar gebed, leefde ze mee met hun lief en leed, steeds klaar om te helpen waar ze kon. Bescheiden aanwezig. Zichzelf wegcijferend. Liefst niemand tot last.

Zo ook heeft zij van ons en van het leven afscheid genomen. Op haar manier: rustig, stil biddend tot Maria, die in haar en rijk leven.

Biddend danken ook wij: om een mooi hart de ereplaats bekleedde.

---

De families VERLINDEN-RASSCHAERT

dankt U  
voor uw gebed en medeleven.

---

Drukkerij G. Lelieur - Petegem  
Rouwleiding De Pauw - Zwalm