

Dat de zielen der overledenen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
M E V R O U W

Bertha VERLINDEN

Weduwe van de Heer Jozef PEDE

Geboren te Velzeke op 18 augustus 1907, en in de Heer ontslapen in de kliniek St.-Elisabeth te Zottegem op 23 mei 1982.

Gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de heilige Kerk.

Moeder is een van die vrouwen, die in het hart van hun kinderen een gedachtenis heeft gegrift van ononderbroken goed zijn. Moeder was goed, voor elk van ons, de mildheid die haar eigen gelukkig zijn beleefde in de gave aan haar kinderen.

Er zijn dingen die niet uitdrukbaar zijn, die woorden te boven gaan, en dieper liggen in het hart van de mens dan ze mededeelbaar kunnen zijn. Een van dat onpeilbare is dat wat leeft tussen mensen. Wat in de levende menselijke betrekkingen wordt gevoeld, en beloefd, en diep waarachtig is, en geweten en gekend, en gesmaakt en beleefd, en het leven zelf uitmaakt, dat kan niet ongeschonden worden medegeedeeld.

Dat zijn de altijd blijvende dingen, die tijdeloos zijn, en de grenzen van het voorbijgaande overschrijden.

Zo is de herinnering aan onze lieve moeder iets dat blijvend leeft in ons.

Iemand heeft gezegd : « moeders sterven niet, zolang de kinderen leven ». Die woorden, dat weten wij, zijn waarachtig

Daarom ook is de herinnering aan moeder vruchtbaar zaad, dat in ons dankbaarheid doet opbloeien, dankbaarheid, ook aan God, die zich heeft uitgedrukt in de toewijding en goedheid van moeder, onze moeder. Om haar, is nu, ons hart vervuld van mooie menselijke gevoelens.

Wij willen op dit moment eraan denken, dat moeder niet zo maar is weggegaan, maar dat het diepe waardevolle in haar blijvend is, omdat het deel is aan het eeuwige.

Daarom ook kunnen wij nu bidden. Er blijft een band, die geen fictie is en geen zelfbedrog, maar door Kristus toegezegde werkelijkheid. Want Hij heeft ons allen beloofd dat waar Hij is, ook zijn dienaren zullen zijn.



Paul en Rosette Van Dijke-Pede en kind;
Robert en Robertine Adrianssens-Pede en kind;
Willy en Cecile Pede-Cansse en kinderen,

De families Verlinden, Pede, De Sutter, De Mesure en Merchie,

danken U

voor gebeden en deelneming in de rouw.

De Beiaard