

Kostbaar in de ogen van God is de dood der rechtvaardigen. Ps. CXV



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Celeste VERLINDEN

echtgenote van Mijnheer

Pierre MARTENS

geboren te Elst, de 4 December 1885 en er godvruchtig overleden de 30 Maart 1949,

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van 't H. Hart, van het H. Sacrament en andere godvruchtige Genootschappen.

Stichtend was haar dood zoals gans haar leven is geweest. Zij was waarlijk de vrouw waarvan de H. Schriftuur zegt, dat zij haar brood in leegheid niet eet, vlijtig en werkzaam is, nauwkeurig acht geeft op hetgeen in haar huis omgaat, dat haar kinderen haar lof uitspreken en dat zij lofwaardig is omdat zij met de vrees des Heren vervuld is,

Mach. XV - Prov. XXXI.

Zij was een ware kristene vrouw, de dood, alhoewel onverwachts, heeft haar niet onvoorbereid gevonden want als deugdzame echtgenote en goede moeder en de liefde die zij haar huisgezin toedroeg, sloot de liefde tot God niet uit.

Vaartwel, beminde echtgenoot, kinderen, kleinkind, broeder, zuster en bloedverwanten, vergeet mij niet in uw gebeden tot wij elkander wedervinden in de Hemel, hebt dank voor uw genegenheid en goedheid, ik vraag u geen tranen maar dat gij de goede God biddeet voor mijn ziel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)

R

I

P.

Uitg. Alb. Van Der Stichelen, koster Elst

Mijnheer Pierre MARTENS;
Mijnheer Henri MARTENS;
Mijnheer en Mevrouw Albert MARTENS-VAN DE VELDE
en zoon Pierre;
Mejuffter Anna MARTENS;
De Familiën VERLINDEN, MARTENS, BORREMANS en
CAMPHIJN.

*zeer gevoelig voor de blijken van christene deelname
en gebeden. in hun diepe rouw, danken U oprecht*