

Het leven is ons gegeven om God te zoeken ;
de dood om Hem te vinden ;
de eeuwigheid om Hem te bezitten.



TOT VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

MARIE, LEONIE VERLODT

echtgenote van wijlen Mijnheer

RENÉ MAHY

geboren te Wondelgem de 20 november 1882 en
godvruchtig overleden te Overboelare de 11 mei
1964, voorzien van de hh. Sacramenten
en de apostolische zegen.

Als overtuigd kristene moeder heeft deze duurzame afgestorvene God gezocht doorheen de wisselvalligheden van het leven.

Zonder omhaal van woorden mogen we haar levensloop bestempelen met de woorden van de apostel Paulus : - ik heb de goede strijd gestreden ; ik heb het geloof bewaard en heb mijn taak volbracht. Nu wacht ik op de kroon die de rechtvaardige Rechter mij zal geven.

In waarheid heeft die goede moeder haar taak volbracht ; - haar taak als trouwe en toegewijde echtgenote ; haar taak als voorbeeldige huismoeder en haar vrijwillig opgenomen taak als weldoenster van de meest beklagenswaardige schepselen die de maatschappij vlucht : - de melaatsen voor wie zij een bezorgde moederliefde koesterde. getuigen de werken van haar handen en van haar hart.

Op de avond van haar leven mocht zij haar handwerk en de werken van haar hart neerleggen om bij O. L. H. haar kroon te gaan ontvangen.

Voor zulke mensen buigen we eerbiedig het hoofd. Haar afsterven was het afscheid van een rechtvaardige en zulke dood is kostbaar in de ogen van God.

Beminde kinderen, dankt God dat Hij u zulke moeder gaf ; steeds is ze u voorgegaan als een levend voorbeeld van alle kristelijke en sociale deugden. Volgt haar na zó zult ge het best haar gedachtenis eren, en als vergoeding voor al haar zorgen blijft haar gedenken in uw gebeden.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

(300 d. afl.)



De familiën

VERLODT - MIGOM,
MAHY - HOSTE,

danken zeer hartelijk voor
uw christelijke deelneming.

Drukk. De Vos, koster, Overboelare