

Wij treuren om het heengaan,
maar danken God voor het leven van

MEVROUW

Amelia VERMANG

weduwe van de Heer

ALFRED FAINGNAERT

geboren te Sint-Martens-Lierde,
op 15 juli 1894 en godvruchtig overleden in
de H. Hartkliniek te Geraardsbergen,
op 1 juli 1982,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



**De families VERMANG, FAINGNAERT,
DE BRAEKELEER en DE STAERCCKE,**

danken U voor de blijken van
deelneming in de rouw.

Druk. A. DE BORRE - Tel. (055) 42 20 91

Voor hen, die een leven kennen, beziel
door een diep geloof, is de dood niet vrees-
wekkend.

Een hoge ouderdom heeft deze overleden
vrouw bereikt, maar het was niet altijd
een vreugdevolle oude dag. Zoveel jaren
was ze reeds gehandikapt, zodat zij niet
alleen zich niet meer dienstbaar kon maken,
maar dag na dag meer aangewezen was op
hulp.

Niettegenstaande deze aftakeling ook voor
haar een zware beproeving was, heeft zij
over het lijden van pijn ook dat lot verduelig
leren dragen. Het ontvangen van de Eucha-
ristie bij gelegenheid van de hoogdagen heeft
haar daartoe kracht en sterkte gegeven.

Moge Maria, troost voor de ongelukkigen,
haar nu aanbevelen bij haar Goddelijke Zoon,
opdat zij door haar moederlijke tussenkomst
en gelouterd door overgave aan de Heer in
lijden en dood, vreugdevol het hemels Vader-
huis moge binnegaan.

Duurbare kinderen, hoewel ik hier graag
nog verder zou geleefd hebben, toch zal mijn
dood een bevrijding zijn uit de ellende van
deze wereld.

Het enige wat gij nu voor mij kunt doen,
is een gebed voor mijn zielerust.

Ten paradijze geleiden haar de engelen !