

Wij zijn bedroefd omdat wij onze troost verloren hebben. Ook is het geschied gelijk het de heer heeft behaagd zijn H. naam weze gezegend. H. Ephrem.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Amelie Vermang

echtgenote van Mijnheer

Camiel Van Cauwenberge

geboren te St-Martens-Lierde de 27 oktober 1872.
en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de 19 januari 1956. Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zulk een brave, naastige vrouw en zorgzame moeder overtreft in waarde de kostbaarste schatten. Zij gaf nauwkeurig acht op al wat omging in haar huis en haar brood heeft zij in ledigheid niet geëten.

Zij leerde aan haar kinderen, door haar eigen levenswandel het kwaad vluchten, het goede betrachten, de Heer vrezen en beminnen. H. Eusch.

Beziel met een levendig geloof, met een grote liefde tot God, onderworpen en geduldig in de beproeving, zo was ze in haar leven, zo is zij na een langdurige en pijnlijke ziekte, zacht in de Heer ontslapen.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, dat de rust waar ik ingetreden ben de smart verzachte U door mijn dood veroorzaakt.

Hebt dank voor de jaren lange zorgen waarmede gij mij omringd hebt. Vaartwel en bidt veel voor mij. Gij vooral mijn dochter - Kloosterlinge. Wij zullen eenmaal in de Heer verenigd zijn.

H. Hart van Jezus, wees mijn toevlucht. 300 d. afl.



De familiën VAN CAUWENBERGE, VERMANG,
DE PAUW, VAN WYMEERSCH.

zeer gevoelig voor de blijken van deelname
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene

DANKEN U.