

Gelijk de edelste vreugde voor een kinderhart bestaat in zijn vader achting en genegenheid te betuigen, zo is het grootste geluk voor een vader, door zijn kinderen bijgestaan te worden in zijn stervensuur.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

EDMOND VERMANG

RUSTEND VELDWACHTER

Echtgenoot van

Mevrouw Marie-Thérèse Rousseau

geboren te Sint Martens-Lierde, den 27 Juli 1869 en aldaar godvruchtig overleden, den 24 Maart 1948 voorzien van de Troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Hij was lid der Confrerie van de H. Barbara.

De duurzame overledene was een voorbeeldig christen, trouwe burger en zorgvuldige huisvader, rotsvast in zijn godsdienstige overtuiging en in 't kwijten van zijn christelijke plichten; minzaam en gedienschtig voor zijn medeburgers en voortdurend bekommerd met het welzijn van zijn huisgezin.

Daarom mogen de woorden van 't H. Schrift op hem toegepast worden: « Gij waart een goede en getrouwe dienaar, neem dan deel aan de vreugde van uwen Heer ! »

Duurbare echtgenote, het uur van scheiden is daar, maar 't is geen eeuwig vaarwel, de dag komt die ons voor eeuwig zal verenigen in de glorie des Hemels: bidt veel voor mij.

Duurbare kinderen, het gedacht aan plicht deed ons werken en zorgen voor u, vergeet nu ook uw vader niet; hebt uwe moeder in eer, troost en ondersteunt haar, leeft steeds in vrede met elkander en blijft mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

De Familiën VERMANG, ROUSSEAU,
DE PAUW en MARÉ,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.