

+

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Jeannette, Marguerite

VERMANG

echtgenote van de Heer Julien Dumont,

geboren te Sint-Martens-Lierde
op 3 juni 1927 en godvruchtig
overleden in de kliniek Sint-Elisabeth
te Zottegem op 6 september 1988,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Verbijsterd staan wij voor de harde wer-
kelijkheid, iemand die we liefhebben is
niet meer.

Mogen wij onze handen in de uwe leg-
gen, Heer en sprakeloos als we zijn
met al onze pijn geloven dat haar leven
- ons ontnomen - geborgen is in Jouw
Hand.

Moge de vele dingen in onze herinne-
ring blijven leven, waardoor we u
nooit zullen vergeten. Je had een groot
hart waaruit je de liefde kon putten
om zorgzaam te zijn voor echtgenoot
en kinderen.

Zoals God ons in Zijn handen geborgen
houdt, hebt gij met uw handen, de
zorgen en pijn van ons allen gedragen.
Ge hebt ons getoond hoe zacht, mild
en beschermend de ene mens kan zijn
voor de andere. Daarom zijn we dank-
baar, omdat je ons dat alles geleerd
en voorgedaan hebt.

Goddelijke Vader, bekroon dit leven
van eenvoudige dienstbaarheid met uw
onnoemelijk geluk.

Beminde echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, zoveel liefde hebben wij met
elkaar gedeeld, geef mij voort uw bede
en moge God U helpen en steunen.

Dierbare familie en vrienden, oprechte
dank voor uw vriendschap en genegen-
heid. Wees mij indachtig.

De families

Vermang, Dumont,
Surdiacourt, Droesbeke,
danken U.

Namis : zaterdag 1 oktober om 8 u.

Rouwleiding Raoul, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel