

Eenmaal zal dit vereederd lichaam  
weer verrijzen.

Gedenk in uw gebed de ziel van mijnheer

## **Louis VERMANG**

echtgenoot van mevrouw

### **Maria De Beer**

geboren te Marchienne-au-Pont op  
8 januari 1891 en onverwacht in de Heer  
ontslapen te Sint-Martens-Lierde op  
9 juni 1968, gesterkt door het Sakrament  
der zieken en de Pauselijke zegen  
in het stervensuur.



De familiën Vermang, De Beer,  
Robergel en Van Keymolen,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Drukkerij DE VOS - St.-Martens-Lierde

Niet de plotse dood hoeven wij te vrezen,  
maar wel de dood die ons plots overvalt en  
ons onvoorbereid vindt. Kristus vermaant ons:  
Wees waakzaam, want gij kent dag noch uur!

Wie dacht aan dreigend levensgevaar voor  
deze sterke man? Hij bracht zijn duiven nog  
weg voor een vlucht en op het ogenblik dat zij  
zouden thuiskomen, was hijzelf heengegaan  
naar zijn Schepper. Een les voor ons: « De  
mens wikt, God beschikt! »

Stil en eenvoudig, onopvallend, haast onge-  
kend is hij door het leven gegaan, trouw aan  
zijn echtgenote, voor wie hij heeft gewerkt en  
gezorgd.

Dierbare echtgenote, mijn onverwachte dood  
brengt u zo plots in de totale eenzaamheid.  
Heb vertrouwen in God, onze hemelse Vader  
en bid tot Hem om troost en sterkte in deze  
zware beproeving. Laat uw gebed ook voor  
mijn ziel de verschuldigde voldoening brengen  
aan Gods rechtvaardigheid voor de tekortko-  
mingen in mijn leven. Eens zien wij elkaar weer  
in de eeuwige vreugde.

Familieleden en vrienden, wees mij indachtig  
in uw gebed en vooral bij de viering van de  
H. Eucharistie. Mochten de vruchten van Kris-  
tus Offer mijn ziel verlossing schenken van alle  
boeien, en mij laten ingaan in de eeuwige rust  
en vrede.