

De wonde die ons slaat is diep, o Heer, maar Gij zijt onze Vader, dat is onze troost. Uw H. Wil geschiede.



TOT VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW

Maria - Louiza VERMANG

echtgenote van de Heer

EMIEL VANDERMAELEN

geboren te Ghoy op 21 februari 1895 en er godvruchtig overleden op 26 mei 1968, versterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

"De moeder" is heengegaan. Ja, dat was ze "de moeder" - ongekunsteld, echt en waar, de moeder die het leven gaf aan haar gezin en om haar gezin.

De rijke gaven, waarmee God haar had gezegend, deelde ze uit in onbegrensde edelmoedigheid. Zij was de steun en de opbeurende kracht van gans haar huisgezin. Haar moederhart borg die onuitputtelijke bron van liefde en troost, waarin haar kinderen de kracht vonden voor het kristelijk leven. Spijts de vele beproevingen die God haar tijdens haar leven overzond, bleef zij steeds opgeruimd en tevreden in haar lot. Haar gouden hart, maar vooral haar stipte nauwkeurigheid in het vervullen van haar plichten dwongen bewondering en eerbied af.

Haar berechting was een van die ogenblikken die het diepste van een ziele roert : haar man, haar kinderen en naastbestaanden stonden wendend aan haar lijdensbed. En zij offerde met kalme stem haar leven aan haar Schepper tot welzijn van de haren. Zij aanvaardde het kruis als alleen een kristen het kan, en keek met groot vertrouwen naar haar God, die haar ziel kwam sterken, voor de laatste verre reis.

Mijn dierbare Echtgenoot, ik dank U om Uw trouwe liefde. De dood breekt die liefde niet, maar bereidt haar schoonste bloei voor in de liefde van God.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, de Heer zal u lonen om de zelfvergeten zorgen. Blijft innig met Vader en met elkaar verenigd en draagt het beeld van Uw Moeder als een heilig pand door Uw verder leven.

Blijft me dikwijls gedenken in Uw vurige gebeden. Van uit de Hemel bid ik nu samen met mijn kind die ik zo vroeg moest afstaan, om kracht en sterkte voor uw verdere leven.

Beste Broeder en Zuster, die mij zo genegen waart, gedenkt mij ook in uw gebed.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De families VANDERMAELEN en VERMANG,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Opdecam - Everbeet