

Vader, niet mijn wil... maar de Uwe.

In de vrede van Christus ruste

MEVROUW

## MARGRIET VERMANG

weduwe van de Heer

**RICHARD PANNEKOEK**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 9 oktober 1904  
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de Dr.  
Goffaertskliniek te Zottegem, op 3 november 1984,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **VERMANG**, **PANNEKOEK**,  
**DE BRAKELEER** en **VAN HOORDE**,

danken U voor uw christelijke blijken van  
medevoelen en voor uw gebeden.

Allerheiligen, Allerzielen... en moeders afster-  
ven doen ons als vanzelf dieper nadenken over  
de zin van leven en dood. Moeder heeft die  
kostbare levensgave dankbaar aanvaard en met  
een groot vertrouwen rustig in Gods handen  
teruggegeven. Zij ontving het als een genade  
zich bewust te mogen en te kunnen voorbereiden  
op de grote ontmoeting met God.

Wij zijn bedroefd maar meteen de Heer uiterst  
dankbaar voor al hetgeen ons moeder, groot-  
moeder en overgrootmoeder voor ieder van ons  
betekende.

Zij had een rijk gevuld leven, steeds gericht  
naar de toekomst, haar kracht puttende in het  
gebed en vertrouwen in de Heer. Alle tegenspoed  
en kommer, waarvan zij zeker niet gespaard is  
gebleven, droeg zij gelaten en geduldig.

Haar levensernst, haar diep Godsgeloof en de  
zekerheid waarmee ze haar toekomst durfde toe-  
vertrouwen aan de Goddelijke Voorzienigheid  
leggen wij als een nooit verwelkende bloem  
dankbaar neer samen met gans de familie en  
allen die haar genegenheid betoonden : « Heer,  
de naam van elke mens staat gegrift in de palm  
van Uw hand, nu haar leven onder ons een einde  
heeft genomen vragen wij U, dat Gij haar aards  
leven zoudt voltooien door de kracht van de  
Verrijzenis van Uw Zoon, Jezus Christus, onze  
Heer ».

Ten paradijze geleiden haar de engelen...