

Met ALLE Heiligen moge Ik U, allen, voorgaan  
naar de Heer.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## OMER, ALFRED VERMANG

weduwnaar van wijlen

**MARIA - CORDULA SURDIACOURT**

weduwnaar van wijlen

**MARGRIET VAN DER STRICHT**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 11 juli 1897  
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-  
kliniek te Brakel, op 28 oktober 1981, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der zieken.

Opgeeste van de oorlog 1914-1918.



De families **VERMANG, SURDIACOURT,**  
**VAN DER STRICHT, CABO** en **DE BRAKELEER,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van  
medeleven in hun rouw en DANKEN U.

Wel wetend dat zijn taak hier ten einde liep  
en meteen de Heer dankbaar om zijn hoge  
ouderdom, heeft Alfred in stille gelatenheid af-  
scheid genomen van de zijnen en van alles wat  
hem duurbaar was.

Met fierheid mag de overledene terugblikken  
op een leven dat getuigt van ijver en inzet voor  
de evenmens. Als gewaardeerde echtgenoot en  
bezorgde vader stond hij iedere dag in de bres  
voor het welzijn van zijn gezin en schrikte  
daarom zelfs niet terug voor het zeer gevaarlijk  
mijnwerkersleven. Ieder waardeerde zijn zin voor  
rechtvaardigheid en gemoedelijkheid in de om-  
gang met anderen.

Al droeg hij in zijn lichaam de sporen van  
ziekte en lijden, toch bleef hij steeds opgeruimd,  
omgeven door de koesterende zorgen van kin-  
deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
waarover hij zo gaarne vertelde en voor wie hij  
nu nog zo weinig kon doen... klacht die nu en  
dan wel eens langs zijn bevende lippen ont-  
snapte, maar die een dankbaar gebed werd,  
wanneer hij vol eerbied en vertrouwen de HH.  
Sakramenten ontving bij ieder Hoogdaggebeuren  
in zijn zo gezellige woning.

De Hoogdag van Allerheiligen is een dag van  
sterke verbondenheid met God en met allen die  
ons zijn voorgedaan uit eigen familie, vrienden  
en bureu.

Bidden wij in deze Eucharistieviering dat deze  
afgestorvene er ook weldra met alle overleden  
familieleden, mag ten beste spreken voor ons  
die nog onderweg zijn.

Mocht hij reeds delen in de onvoorstelbare  
vreugde van ALLE HEILIGEN.