



Aandenken aan

Mevrouw

## **Clara VERMASSEN**

**Weduwe van de heer  
Remi VANDER STICHELEN**

Geboren te Roborst op 24 april 1911  
en overleden te Sint-Pauwels  
op 24 februari 2001,  
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.



De familie dankt U voor uw gebed  
en blijken van christelijk medeleven.

Eenvoud, joviale vriendelijkheid en dienstbaarheid liepen als gouden draden door jouw leven. Je zware tocht is nu voorbij. Na de dood van "parein" bleef je eenzaam achter, door je vele contacten met kinderen, kleinkinderen en zeer vele vrienden kwam je over dit grote gemis heen. Begin de jaren '90 kon je de hulp van je kinderen gebruiken en zo werd je met veel zorgen omringd. Al gauw werd de verwardheid een te zware last voor jezelf en voor ons. In het rusthuis omringde men je met de beste zorgen tot in de laatste uren.

De momenten dat wij elkaar konden raken in gedachten werden steeds minder talrijk. Graag hadden we de laatste jaren inniger met elkaar geleefd.

Vaarwel "bobonneke" dikwijls zullen wij aan jou terugdenken in die vele kleine momenten waar jij ons leerde van te genieten.

We vertrouwen je nu toe aan Gods eeuwige liefde waar alle zorg en pijn voor jou voorgoed voorbij moge zijn.

God zegene en beware je.

---

Rouwcentrum Lenaerts, Zandstraat 176 - 9170 St.-Pauwels Tel. 03/779.85.60

Den Drukker NV