

*Bewaren we in onze herinnering,  
onze dierbare overledene :*

*DE HEER*

## *Gilbert Vermassen*

*echtgenoot van mevrouw*

*Antoinette Mattheijs*

*Geboren te Elene op 25 mei 1924 en overleden  
te Zottegem op 5 oktober 1995.*

*Wij danken U voor de woorden van  
troost en het medeleven betoond bij het  
overlijden van onze geliefde echtgenoot,  
vader en grootvader.*

*Geen vaarwel maar tot ziens.*

*Je was altijd bereid andere mensen te  
helpen.*

*Moest er iets gerepareerd worden dan zou  
jij dat wel even doen.*

*Je leefde op in het gezelschap van andere  
mensen.*

*Als je iemand kon plagen stond je dag goed.  
Voor jezelf vroeg je niets, je zei altijd :  
dat is allemaal niet nodig maar toch...  
was je blij als een kind met een kleinigheid.  
Dit laatste jaar was heel moeilijk voor jou  
maar het bracht ons ook dichter bij elkaar.  
Wij houden van jou en zullen je nooit  
kunnen vergoeden voor je hulp en je steun.*

*We nemen afscheid met je geliefkoosde  
bijbeltekst ;*

*"Maar er zijn nieuwe hemelen en  
een nieuwe aarde, die wij overeenkomstig  
zijn belofte verwachten en daarin zal  
rechtvaardigheid wonen."*

2 Petrus 3- 13

Uitvaartverzorging 'Wiris Zottegem Leeuwergem