

Heer,  
Geef haar méér dan rust  
Geef haar méér dan vrede  
Geef haar voltooiing in U.

†

WIJ GELOVEN IN HET EEUWIG LEVEN VAN  
MEVROUW

**Julia VERMASSEN**

weduwe van Michel DE MESURE

Zij werd geboren te Dikkele  
op 9 november 1910 en is godvruchtig  
overleden in het St.-Elisabethziekenhuis  
te Zottegem op 29 maart 1989.

Haar persoonlijkheid heeft een stempel op Dikkele gedrukt. Zij woonde niet alleen in het midden, maar was een hart in onze parochie. Dichtbij en in 't zicht van de kerk, het huis van de Heer, heeft zij jaren geleefd en geloofd; het zicht op de torenhaan voor het weer en het zicht op het kerkhof waar ze eenieder wist liggen, gaf haar vrome gedachten voor nu en later.

„Haar grote beproeving” begon bij het afsterven van haar echtgenoot Michel. Doch zelfs pijnlijke levensomstandigheden maken de mens niet zwak, maar tonen van welk gehalte hij is...

Haar moederlijke liefde en haar brede menselijke liefde doordeesemd met haar rotsvast geloof doet ons de goedheid van God aanvoelen en door haar kwam de menslievendheid van de Heer ons tegemoet.

Wij treuren om uw heengaan, maar wij zijn blij en dankbaar dat we zo'n moeder gehad hebben.

Wij danken de Vader innig voor dit wonder van de schepping „een moederhart”.

Dank voor alle hulp en attenties groot en klein, waarmee u, kinderen, familie en allen mij zo gelukkig gemaakt hebben.

Omdat Kristus leeft is het laatste woord aan de hoop!

—

Etienne en Rita DE MESURE-DE CLERCQ,  
Eric en Lucie VAN DE VELDE-DE MESURE,  
Els en Hans,  
De families VERMASSEN, DE MESURE,  
SCHEPENS en YSEBAERT,

danken U van harte voor de troost van uw nabijheid en voor uw gebed.

—  
druk. Dhont & Denoyette  
typo-offset (091) 28 12 66